



NIEUWSBRIEF nr. 65, april 2020, jaargang 5

Beste vrijwilligers, donateurs en geïnteresseerden:

Hierbij ontvangt u weer een speciale nieuwsbrief van het NOCK!

DE NATUUR TREKT ZICH NIKS VAN CORONA AAN... INTEGENDEEL!



STAND VAN ZAKEN IN HET NATUUR ONTDEKKING CENTRUM KOUDENHOORN (NOCK):

Ook in het NOCK ligt alles voorlopig helaas stil.... Geen activiteiten, bezoekerscentrum dicht... heel jammer! Wel kun je af en toe eens op de website kijken.... We proberen daar regelmatig leuke nieuwtjes, weetjes en artikeltjes te plaatsen...

Van onze activiteitenkalender is, zoals gezegd, helaas tot nu toe niets terecht gekomen: in januari en februari moesten de activiteiten (winterwandelingen) wegens

extreem slecht weer afgelast worden en in maart (welkom Grutto-excursie; NL DOET; uilenballen pluizen) sloeg de corona crisis toe!

We staan te popelen om, zodra de overheidsmaatregelen het toelaten, de draad weer op te pakken! Indien mogelijk zullen we de activiteiten die niet zijn doorgegaan wederom op de kalender plaatsen. Op de rol staan de volgende activiteiten:

- April: (alles gecancelld): Weidegang; weidevogelexcursie met de Hylke Tromp; bezoek aan de boterhuispolder.
- Mei: weidevogelexcursie voor de basisschool; Nationale vogelweek; waterdierjesweekend; bezoek aan de Lakerpolder met de Hylke Tromp; bezoek aan de Warmondse eendenkooi.
- Juni: zwaluwexcursie; excursie naar de Hanepoel; zomeravondtocht met de Hylke
- Juli: workshop eetbare planten; vroegevogelexcursie; vlinder-en libelle excursie
- Augustus: kindervakantieweek; excursie naar boerderij de Eenzaamheid
- September: schilderen voor kinderen; vleermuis excursie
- Oktober: Bijenweek; wandeling Oostergeest.

Tezijnertijd zullen we deze activiteitenkalender actualiseren en opnieuw publiceren.

Een mooi verhaal van Hans Goudsmit. (voorzitter stg. Natuurvrienden Koudenhoorn)

Drie Decibel.....

Hele dagen noodgedwongen werkend vanachter mijn laptop heb ik goed zicht op de gebeurtenissen in mijn tuin. Zo zie ik dag na dag de knoppen van mijn Japanse kers groeien en gestimuleerd door het lentezonnetje uiteindelijk openbarsten. Voor het eerst sinds jaren zie ik naast koolmezen, pimpelmezen en staartmezen, ook groenlingen die zich tegoed doen aan het opgehangen vogelvoer. En tijdens mijn dagelijkse benenstrekwandelingen zie ik dat het verenkleed van de reiger en de goudvink weer aan kleur hebben gewonnen.

En vanmorgen hoorde ik via de openstaande tuindeuren het geluid van een overvliegende grutto! Toen ik een uurtje later de krant open sloeg kon ik mijn ogen (en oren) bijna niet geloven. "[Sinds het uitbarsten van de corona crisis 3 decibel minder geluid](#)", kopte de krant. Ik had het toch goed gehoord. Met dank aan deze crisis is er weer tijd en ruimte om dag en dagelijks de natuur te ervaren. Ik heb weer een willig oog en een luisterend oor voor alles om me heen.



En dat bewust zijn van de natuur om ons heen is juist nu zo belangrijk, want die natuur brengt een hoopvolle boodschap. Na de winterse periode van rust is het nu tijd voor het nieuwe leven. Juist de natuur bemoedigt ons door te laten zien, dat er na deze periode van gedwongen rust er ongetwijfeld weer een periode van nieuw leven komt. Juist die bemoediging vanuit de natuur willen wij u laten zien, zij het op een andere manier dan u van ons gewend bent. Niet door een van onze excursies maar via de website. Zo lang deze crisis ons beperkingen oplegt zullen we u via onze website laten meegenieten van opbeurende berichten van moedertje natuur in de wetenschap van "We'll meet again"! Hartelijke groet van Hans. (Blijf gezond!)

Zoals Hans hierboven beschrijft: hier zijn dan de eerste INTERESSANTE LINKS. (zie ook de website)

Het is heel leuk om af en toe te gluren bij de burens:

<https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/torenavalk>

Torenavalk | Vogelbescherming

www.vogelbescherming.nl

Volg de Torenavalk live bij Beleef de Lente.

Ook de vogeldagboeken van ADRI DE GROOT zijn zeer de moeite waard! Als je je aanmeldt voor zijn dagboeken krijg je regelmatig een mailtje, waarin hij je meeneemt op zijn zoektocht in de natuur!

<https://www.vogeldagboek.nl>

DE WEBSITE "koudenhoornontdekken" WORDT VERNIEUWD!

Doordat wij al geruime tijd geen "echte" systeembeheerder hebben, is er ook geen onderhoud aan de website gedaan. Omdat een aantal elementen in de site elkaar nu een beetje dwars gaan zitten dreigt de boel vast te lopen... De huidige inrichting blijkt nogal onderhoudsgevoelig en daarom hebben wij besloten de website om te zetten naar een veel eenvoudiger te hanteren systeem. Naast de huidige website, die voorlopig zo goed en zo kwaad als het gaat blijft functioneren, zijn we nu met enthousiaste hulp van Joost van der Schee een nieuwe site aan het bouwen! Deze site gaat wel zoveel mogelijk lijken op de huidige, maar zoals gezegd, veel eenvoudiger te bedienen en ook voor jou als lezer/gebruiker wordt het overzichtelijker en makkelijker. Bijvoorbeeld het aanmelden voor onze activiteiten zal beter en eenvoudiger zijn! Wij verwachten dat de nieuwe site medio juni online komt!

De Hylke Tromp ook in 2020 vaarklaar voor het NOCK !

(Zeilen met een traditionele platbodem)



Omdat de belangstelling voor alle excursies van het NOCK met de Hylke Tromp vorige jaren heel groot was, organiseren we dit vaarseizoen nog meer excursies met deze mooie traditionele platbodem van Warmondse oorsprong. Genieten van de natuur gaat immers veel beter in een zeilboot dan in een motorboot – geen motorgeluiden, dus de vogels worden minder verstoord en het zeilen op zich is natuurlijk ook al een belevenis!

Zoals u misschien al wist, is de Hylke Tromp een historische zeilboot van zo'n 100 jaar oud. Sinds kort is de Hylke ook ingeschreven in het register Nederlands Register Varend Erfgoed. De bemanning bestaat uit vrijwilligers van zeilvereniging De Balgerij, die ook beschikbaar is voor tochten met een goed doel. Verder is er een wedstrijd ploeg die met de Hylke meedoet aan zeilwedstrijden met andere traditionele schepen (bijv. de Turface, Gouden Gaffel, Westlander Zeildagen, enz.) De Hylke eindigt daarbij vaak op een eerste plaats!

In de periode tot en met juni varen we – als de coronamaatregelen het toelaten - met de Hylke Tromp o.a. naar het Lage Land (Boterhuispolder), naar de Lakerpolder en naar de Hanepoel. En we maken een mooie zomeravondtocht. Wist u dat we tijdens de laatste tocht in september vorig jaar maar liefst 26 vogelsoorten hebben gezien?¹ (zie voetnoot)

¹ Canadese gans, Grauwe gans, Brandgans, Nijlgans, Wilde eend, Krakeend, Bergeend, Kieviet, Oeverloper, Bruine Kiekendief, Buizerd, Torenvalk, Aalscholver, Fuut, Meerkoet, Ijsvogel, Ekster, Kraai, Zilvermeeuw, Stormmeeuw, Kleine mantelmeeuw, Spreeuw, Tjiftjaf, Witte kwikstaart, Koolmees, Boerenzwaluw.

De (nieuwe) data van deze tochten en verdere bijzonderheden leest u in de komende Nieuwsbrieven van het NOCK.

En even los van het bovenstaande: De slogan van de Hylke is: **DE HYLKE IS ER OOK VOOR U!** Dat betekent dat u ook nog op andere momenten mee kunt varen. Zo worden er bijvoorbeeld tochtjes gevaren onder het motto "**LEKKER ZEILEN MET DE HYLKE !**". Meer informatie vindt u op de website: www.hylketromp.nl (kijk bij "Vaarprogramma".) Aanmelden kan via: e-mail lekkerzeilen@hylketromp.nl (dan wordt u wordt op de hoogte gehouden van de tochten die in juli t/m september worden georganiseerd.)

TOT ZIENS BIJ HET NOCK EN OP DE HYLKE !

Dit was het weer voor deze keer,

Vriendelijke groeten,

Team NOCK ,

www.koudenhoornontdekken.nl

[Email: info@koudenhoornontdekken.nl](mailto:info@koudenhoornontdekken.nl)

Facebook: "Natuur Ontdekking Centrum
Koudenhoorn@koudenhoornontdekken"
